

Kajakudfordringen omkring den Nørrejske ø er startet af det nordjyske havkajaksamråd. Du kan læse mere på [havkajaknord.dk](http://havkajaknord.dk)

### Lidt fakta om den Nørrejske Ø

Nørrejske Ø er den del af Jylland der ligger nord for Limfjorden. Øen består af Vendsyssel, Han Herred og Thy. Nørrejske Ø er med 4.686 km<sup>2</sup> Danmarks næststørste ø. Men turen omkring den har omtrent samme længde, som turen omkring Danmarks største ø, Sjælland. Agger tange gjorde øen landfast med resten af Jylland i en periode fra ca. 1100 tallet. En stormflod gennembrød Agger Tange 3. februar 1825 og skabte igen forbindelse mellem Limfjorden og Skagerrak gennem det, der blev til Agger kanal. Agger kanal lukkede helt i 1877 på grund af tilsanding, men forinden var Thyborøn Kanal skabt lidt længere mod syd ved en stormflod i 1862.



### Regler for planlægning og gennemførelse

Turen skal foretages i kajak som en langtur uden assistance udefra.

Roeren skal ro hele turen i havet uden overbæring.

I lavvandede områder er det tilladt at bugsere kajakken efter sig.

Al udrustning skal medbringes af roeren selv på hele turen

## Back to basic ekspeditionen omkring den Nørrejske Ø.

Jeg havde oprindeligt planlagt at ro på Donau i år, men grundet omstændighederne i hele verden måtte jeg ændre planer. Jeg havde dog flere år overvejet at ro turen omkring den Nørrejske ø. For at gøre turen lidt mere udfordrende valgte jeg at leve af det, som jeg kunne fange og finde.

Jeg har på det seneste erfaret, at ture har det med at blive planlagt ihjel, så jeg besluttede at smide al planlægning i skraldespanden og bare tage afsted, og derefter tage det hele, som det kommer.

### **Dag 1**

Onsdag kl. 16 padlede jeg ud af havnen i Egense og satte kursen mod vest.

Jeg kunne hurtigt konstatere, at det nok ikke blev det store problem at fange noget at spise, da jeg kunne se at hele Langerak var fyldt med hornfisk. Vejret var fint, frisk vind fra øst, og med hjælp af det indadgående tidevand fik jeg roet ca. 45 km, inden jeg slog lejr lidt vest for Gjøl. Dagens aftensmad bestod af hornfisk og strandkål i rigelige mængder.

### **Dag 2**

Efter en god nats søvn startede jeg dagen med at vade direkte ind i det elektriske hegn, som gik langs stranden. Så var jeg da helt vågen.

Vejrudsigten sagde frisk til hård vind fra nordøst, men først over middag.

Jeg roede igennem Nibe bredning og Aggersund, hvor jeg fangede et par hornfisk, og efter Løgstør var jeg på land for at tilberede de nyfangede hornfisk, inden satte jeg kurs mod Livø, derefter Fur og videre igennem Sallingsund. Jeg slår lejr i nærheden af Fjordkær efter en hård dag på Limfjorden.

Da fiskeriet har været vanskeligt om eftermiddagen grundet vejret, stod aftensmaden på østers, muslinger og strandkål.

### **Dag 3**

Vejrudsigten sagde igen frisk vind fra øst, så jeg startede med at ro ned til Gyldendal havn, hvor jeg spiste en friskfanget havørred til morgenmad. Efter at slået mave lidt, roede jeg over til Venø og videre over til Oddesund.

Da jeg kommer til Nissum bredning ror jeg op langs Thyholm for at komme i læ for østenvinden. Jeg roede helt op til Helligsø, inden jeg roede over til Agger Tange og Thyborøn Kanal.

Jeg kunne konstatere at de sandbanker, som er i Nissum bredning, er fyldt med østers, så hvis man er glad for østers, er det et besøg værd. Jeg ror derefter op til nationalparken, hvor jeg slår lejr for natten.

Dagens aftensmad bestod af friskfangede makreller, igen i rigelige mængder.



#### **Dag 4**

Jeg vælger at sove lidt længere i dag, da vejrudsigten ikke er så god. Kraftig nordøstlig vind, som dog vil aftage om aftenen.

Da jeg endelig kommer afsted, passerer jeg først Stenbjerg og derefter Klitmøller. Der er ingen problemer med at fange frokosten, da havet vrirler med makrel, og da jeg når til Hanstholm ror jeg ind for at spise de friskfangede fisk.

Jeg tager en ekstra lang middagslur, mens jeg venter på, at vinden skal lægge sig. Jeg går også en tur op i byen for at tanke vand.

Kl. 18 har vinden lagt sig, og jeg ror et stykke ind i Vigsø Bugt, inden jeg slår lejr for natten. Aftensmaden bestod af makrel, hornfisk og strandkål.



### **Dag 5**

Dagens vejrudsigt lød på let til frisk vind fra nordøst, så det betød modvind hele dagen. Men med temperaturer over 25 grader var det faktisk dejligt forfriskende. Der var masser af fisk at fange, så jeg fik stillet sulten hver gang, jeg holdt pause.

Jeg passerede i dag Bulbjerg og resterne af Skarreklit. Der var rigtig mange ynglende rider på Bulbjerg.

Senere passerede jeg også Svinkløv og badehotellet, som de har fået genopbygget rigtig flot.

Jeg slår lejr ved Blokhus, hvor jeg spiser resterne af dagens fangst af makreller.

### **Dag 6**

Da jeg kravler ud af teltet om morgenen, kan jeg hurtigt se, at vejret er forbedret til det bedre. Ikke en vind rør sig, og havet ligger bare og klukker dovent ind mod stranden. Der er ikke de store udfordringer i dag. Fladt vand hele dagen og masser af fisk. Hele Nordjylland er sikkert også taget til stranden, da lugten af solcreme var meget tydelig hele dagen.

Da solen går ned er jeg kommet til Kandestederne, hvor jeg slår lejr for natten. Dagens aftensmad bestod af hornfisk og makreller, igen i rigelige mængder.



### Dag 7

Dagens vejrudsigt siger høj sol og næsten ingen vind.

Efter ca. 20 km kommer jeg til Grenen, og jeg er lige en tur på land for at tage nogle billeder. Jeg havde det hele for mig selv. kun en nysgerrig sæl, der sikkert undrede sig over, hvad jeg dog lavede der.

Da jeg havde rundet Grenen, kunne jeg se, at der lå ca. 35 store skibe for anker ud for Skagen. Der var både krydstogtskibe, tankskibe og almindelige fragtskibe. Efter Skagen møder jeg en af de lokale kajakroere, som forklarer, at skibene ligger i Corona karantæne, fordi ingen havn vil tage imod dem. Krydstogtskibene har en besætning på flere tusinde, og de har ligget for anker samme sted i to måneder uden mulighed for at komme i land.

Jeg ror derefter videre ned langs kysten, indtil jeg er kommet forbi Frederikshavn, hvor jeg slår lejr for natten.

Dagens aftensmad bestod af hornfisk med lidt af den lokale vegetation.

### Dag 8

Da jeg kravlede ud af teltet om morgenen, kunne jeg hurtigt konstatere, at tingene i min lejr ikke havde den samme plads som om aftenen. Desuden manglede mine sandaler

og nogle andre småting. Efter at havde undersøgt gerningsstedet grundigt, måtte jeg modvilligt erkende, at jeg havde båret mig tåbeligt ad. Jeg havde om aftenen slået lejr for tæt på vandet, og tidevandet havde i ly af natten været oppe og stjæle mine sandaler. Jeg har i min kajakkarriere slået lejr mange gange og mange steder, og jeg burde vide bedre.

Jeg manglede blot 55 km for at have roet rundt om den Nørrejske ø. Jeg tog en ekstra pause for at komme lidt væk fra den brændende sol, men det eneste træ jeg fandt egnet til lidt skygge, var allerede optaget af tusindvis af myrer. Kl 19.30 roede jeg ind i Egense lystbådehavn, som jeg havde roet ud af for 8 dage siden.

Jeg gik derefter op til færgegrillen, og købte en meget stor bakke pommes frites, som jeg nød i fulde drag, og jeg fik ikke fisk til.

Samlet blev turen ca 520 km. Kajakken var min point 65 N FREYA. Pagajen var en Jantex Beta small+. Campingudstyret var det billigst fra Harald Nyborg.

Mvh

Jan Højris